

*Tekst Zeeuws-Vlaams volkslied geschreven in 1917 door ds. J.N. Pattist en J. Vreeken. De muziek is van A. Lijssen.*

Waar eens 't gekrijs der meeuwen  
Verstierf aan 't eenzaam strand,  
Daar schiepen zich de Zeeuwen  
Uit schor en slik hun land;  
En kwam de stormwind woeden,  
Hen dreigend met verderf,  
Dan keerden zij de vloeden  
Van 't pas gewonnen erf.

Refrein:

Van d'Ee tot Hontenisse  
Van Hulst tot aan Cadzand  
Dat is ons eigen landje,  
Maar deel van Nederland.

Waar eens de zeeën braken,  
Met donderend gedruis  
Daar glimmen nu de daken,  
En lispelt bladgesuis.  
Daar trekt de ploeg de voren,  
Daar klinkt de zigt in 't graan.  
Daar ziet men 't Zeeuwse koren,  
Het allerschoonste staan.

Daar klappen rappe tongen,  
De ganse lieve dag.  
Daar klinkt uit frisse longen,  
Gejok en gulle lach.  
Daar klinkt de echte landstaal,  
Geleerd uit moeders mond.  
Eenvoudig, zonder omhaal,  
Goed Zeeuws en dus goed rond.

Daar werd de oude zede,  
Getrouwelijk bewaard.  
En 't huis in dorp en steden,

Bleef zuiver Zeeuws van aard.  
Daar leeft men zo eendrachtig,  
En vrij van droef krakeel.  
Daar dankt men God almachtig,  
Voor 't toegemeten deel.

De worstelstrijd met Spanje,  
Bracht ons het hoogste goed,  
De vrijheid door Oranje,  
Betaald met hartebloed.  
Dat goed gaat nooit verloren,  
De Nederlandse vlag,  
Zal wapp'ren van de toren,  
Tot op de jongste dag.

Bron: Wikipedia